

LANDELIJK BRABANT

Boerderij De Lummel
Langenboom

1 t/m 8 augustus 2014

Deelnemers:

Wim Blom
Willy Lindhout
Anja Morlog
Hans van Elk
Henk Vos
Annie Giesen

Begeleiders:

Annette Moons
Henk Wijnen
Monic Schaapveld

Tendens Vakanties



Vrijdag 1 augustus

Annie is lekker vroeg op het kantoor van Tendens, de begeleiders Annette, Henk en Monic zijn er ook al. Wim wordt even later gebracht door zijn zus. We laden alles en iedereen in de bus, en gaan op weg naar Veenendaal. Daar komen ook Henk en Willy, die maken kennis met de anderen en dan rijden we door naar ons logeeraadres, Boerderij de Lummel, in Langenboom, Brabant. Annette is de chauffeur, dat gaat helemaal goed!

De boerderij ziet er mooi uit, een hele grote woonkamer met een kookeiland. We kunnen nog niet op de kamers, want die worden nog schoongemaakt. Alles ruikt lekker schoon en fris. De laatste twee vakantiegangers, Anja en Hans, worden ook gebracht, dus zijn we compleet. Als de kamers klaar zijn, gaan we bedden opmaken en koffers uitpakken. De tijd vliegt om, we krijgen al weer zin om iets te eten. Annette gaat iets heel speciaals klaarmaken: tortellini met aubergine en tomaat, en lekkere italiaanse kaas. Iedereen vindt het erg lekker. Na het eten gaan Hans en Henk een eindje wandelen, anderen gaan op bezoek bij de geit van de boerderij, die komt iedereen even besnuffelen.



Willy ontdekt de schommel



Henk de hangschommel

Op het terras drinken we een lekker kopje koffie. Wim en Monic verkennen nog even een klein stukje van het dorp, door een parkje, naar de hertjes, geiten en kippen.

Nog lekker even op het terras gezeten en gekletst en toen iedereen naar bed... kijken of het slapen lukt deze eerste nacht in een vreemd bed.

Zaterdag 2 augustus

Best wel een beetje uitgeslapen, de meesten hebben lekker geslapen. Hans heeft niet zo'n goede nacht gehad, dus die blijft nog lekker in bed liggen.

Om half tien is iedereen gedoucht en aangekleed, en kunnen we ontbijten. Lekker! Henk, Willy, Annie, Annette en Monic gaan boodschappen doen in Mill. We slaan flink in, voor het hele weekend, twee karren vol! Poeh, dat zijn een heleboel boodschappen. Maar goed dat we zulke goede hulpen hebben! Thuis pakken we alle boodschappen uit, daar waren we wel eventjes mee bezig. En is het alweer tijd om te lunchen!

's Middags gaan we even in Grave kijken. Hans ligt nog in bed, dus Henk blijft ook thuis om op Hans te letten. De hele ochtend was het mooi weer, een lekker zonnetje. In Grave kopen we allemaal kaartjes voor vrienden en familie. Maar wat is dat nou: regendruppels! Annie wil niet nat worden, we schuilen in een mooie kerk. Even lijkt het of het heel hard gaat regenen, maar dat valt mee. Daar is het zonnetje weer, we wandelen weer verder. Maar... alweer regendruppels! Weer schuilen! 'Wat een raar weer', zegt Willy. Als het weer droog is lopen we langzaam naar de bus en gaan terug naar huis.

Etenstijd alweer! Henk bakt de krielaardappeltjes en de kipfilet. Monic maakt de sla. Appelmoes erbij, de mayonaise en ketchup op tafel, smullen maar! Bijna iedereen heeft twee keer opgeschept, dus het ging er goed in! Verschillende soorten vla en yoghurt na, alle buikjes weer rond!



Klaar om aan te vallen!

Afwassen en opruimen. De dames gaan douchen, weer lekker fris! Daarna koffie. André van Duin is op televisie, Wim's grote vriend!

We drinken nog wat, chips erbij, gezellig. Anja is weer lekker aan het tekenen. Annie zit rustig voor de televisie. Henk en Willy ook. En Wim zit weer op zijn favoriete plekje: lekker buiten! Om half elf ligt iedereen weer onder de lakens.

Zondag 3 augustus

Het is zondag dus we doen het lekker rustig aan. Om half tien zitten we aan een overheerlijk zondags ontbijt: een croissantje, warm uit de oven, een gekookt eitje erbij, Henk aan de yoghurt met muesli, lekkere broodjes en ter afsluiting een fruitsalade. Hans smult van zijn brinta-ontbijt.

Vanmiddag gaan we naar het Jeugdcircus Il Grigio in Haaren, dat is een uurtje rijden en we willen er op tijd zijn, om twaalf uur rijden we weg. Het is een mooi ritje door het Brabantse land. We kunnen het circus makkelijk vinden. En we zijn een van de eersten! Het is in een grote schuur die omgebouwd is tot een circus. We zoeken een mooi plekje uit, we zitten helemaal vooraan! Het is erg leuk, alle kunsten die de kinderen en jongeren uithalen: jongleren, ook met vuurfakkels, lopen op grote ballen, koorddansen, een spectaculaire show met doeken, een heel veel indrukwekkende acrobatiek: de kinderen leken wel van elastiek! De jongste artiest is zo'n negen jaar, de oudste achttien. En er zijn ook nog twee paardjes en twee hondjes die kunstjes doen! Erg lief! We hebben heel erg genoten! Kijk maar!



Na het circus rijden we naar Mill. Daar hebben we heerlijk gegeten op een terras. Annie dacht dat het ging regenen, maar de regen was zo aardig om te wachten tot we het eten op hadden. We nemen een lekker ijsje als toetje.

Thuis weer koffie gedronken. Een paar wilden televisie kijken, anderen hebben ganzenbord gespeeld. Wat te drinken en chips erbij, dus helemaal gezellig.

We zijn allemaal wat moe naar de mooie en drukke dag, dus niet te laat naar bed!

Maandag 4 augustus

Weer opstaan, douchen, aankleden... we hebben het ritme al te pakken, alleen zijn we vandaag wat langzamer. Het is al tien uur als iedereen om de tafel zit voor een overheerlijk ontbijt. Het brood is bijna op, dus lopen Henk, Annie, Wim, Willy, Annette en Monic even het dorp is om naar de bakker te gaan. Hans moet nog douchen, dus die blijft samen met Henk in De Lummel.



Op de terugweg van de bakker, ziet Wim een mooie boerderij met koeien dus hij wil even kijken. Dat mag van de boer. Er staan ook lieve, kleine kalfjes. Annie vertelt dat ze vroeger koeien heeft gemolken. Wim en Henk hebben vroeger ook op een boerderij gewoond. Willy niet, zij is een echte stadse, en vindt de koeien maar vieze stinkbeesten! Bah!

We kijken ook nog even bij de geiten en kippen in het park, een geitje heeft een kleintje in de buik, ziet Willy. Het is eigenlijk een hertenkamp, maar de herten worden net gevoerd, die staan allemaal helemaal aan de andere kant.

In het huisje drinken we even koffie en eten een boterham. Souveniertjes kopen moet ook nog, dus gaan we weer in de bus, op weg naar Grave. Henk koopt een kadootje voor zijn vriendin, Hans een mooie mok, Anja een nieuw kleurboek! Wim ziet een prachtig horloge, hij vraagt voor de zekerheid nog even aan het meisje van de kassa of er zomertijd én wintertijd op zit, ja hoor, dat is gelukkig zo!





We zijn wel even bezig met al die inkopen, dus tijd om even uit te rusten en wat te drinken op een terrasje. Hé, hé, lekker!

We lopen nog een stukje door het stadje, we kijken even bij de Maas. Willy vindt dat er maar weinig boten zijn! Dan zijn we wel weer moe, dus gaan we naar de bus, en op naar huis!

Het is weer tijd om met het koken te beginnen. Monic en Annette maken bami, lekker met pindasaus en kroepoek. De enorm grote pan vol bami gaat helemaal op. Smullen!

Na het eten zitten we even lekker buiten op het terras. Kopje koffie, koekje erbij!

's Avonds kijken er een paar televisie. En een paar gaan ganzenborden: wie het hoogst gooit mag beginnen; dat is Wim, want die gooit de dobbelsteen bijna tegen het plafond!

De avond vliegt om. Om elf uur ligt iedereen weer in bed.

Dinsdag 5 augustus

Na het ontbijt (met beschuit met aardbeien!) gaan er een paar mee boodschappen doen, weer naar de supermarkt in Mill. Deze keer zijn de winkelwagentjes wat minder vol. Willy, Henk en Wim helpen weer mee met het boodschappen. Alles inladen en weer terug naar huis. Daar staat de koffie al klaar, lekker!

Dan gaan we weer op pad, want er staat een paard en wagen op ons te wachten! We gaan een huifkartocht maken. Het is een hele mooie kar met een prachtig paard ervoor! De paardenmeneer met cowboyhoed is heel aardig, onderweg vertelt hij van alles en Wim stelt hem een heleboel vragen!





Henk zit prinsheerlijk voor op de bok.
We rijden over prachtige padjes, door het
mooie Brabantse landschap, langs een
kasteel, beekjes en een autootje in het
water..... wat doet die nou daar?!



We gaan iets drinken op een terras. Wim vraagt aan de mevrouw die ons helpt of ze
appeltaart heeft, en dat heeft ze! Henk wil dan ook wel taart, en Hans neemt aardbeientaart.
Da's genieten. De mevrouw van het restaurant is zó aardig, dat Annie speciaal even naar
binnen gaat om haar te bedanken. Lief hé!



Willy heeft ons al vaak verteld dat ze goed pannenkoeken kan bakken, dus dat mag ze nu
laten zien! Ze gaat aan de slag, samen met Monic. De eerste pannenkoeken mislukken
helaas, maar dat ligt aan het rare beslag, of de rare gesmolten boter uit een fles, of aan de
pan... maar na even oefenen gaat het fantastisch: pannenkoeken met spek, met kaas, met
appel... ze vliegen uit de pan! Stroop erop, dat gaat er wel in! Dank je wel, Willy!

's Avonds wil Wim nog even kijken of de geit al een kleintje heeft gekregen, maar nog niet,
dus helaas nog geen beschuit met muisjes! Misschien morgen....

Woensdag 6 augustus

Vandaag gaan we naar de dierentuin: naar het Zooparc, in Overloon, dat is een dik half uur rijden. Na het ontbijt stappen we in de bus. Het is goed dierentuin-weer, beetje bewolkt, niet zo warm. We wandelen rustig door het mooie park, zien vissen, vogels, tapirs, flamingo's en nog veel meer!



Het is niet druk in de dierentuin, dat is fijn. Als we een flinke wandeling hebben gemaakt, gaan we even rusten, om iets te drinken en de meegebrachte boterhammen te eten. We nemen ook nog maar koffie of een ijsje na. Eigenlijk is iedereen wel moe, alleen Wim wil nog verder kijken, Monic gaat met hem mee. Bij de kinderboerderij komen de geiten direct op Wim af, maar aaien lukt niet echt, de geitjes lopen steeds weg, of zoeken in Wim's rugzak iets lekkers om te eten.



We willen nog verder lopen maar dan begint het helaas te regenen. We kijken nog even in het winkeltje van de dierentuin. We kunnen gelukkig droog naar de bus lopen, we zijn nog maar een eindje op weg als het weer begint te regenen, maar we zitten lekker binnen in de bus! Onderweg kopen we nog even wat lekker voor bij de koffie.

Het regent nog steeds, we kunnen dus niet buiten zitten, jammer maar we mogen niet klagen, dit is pas de eerste keer dat het echt regent.

Dus drinken we binnen wat, met een overheerlijke aardbeientaart met slagroom. Het lijkt wel of er iemand jarig is!



We hadden van de tuinmeneer groente uit eigen tuin gekregen, Monic heeft daar een tomatensoep van gemaakt. Verder doen we makkelijk vandaag: kibbeling uit de oven en friet van de frietboer in het dorp. Met tomaatjes en komkommer.

Natuurlijk weer een kopje koffie na het eten, met een koekje, zegt Wim.

's Avonds gezellig gekletst, en nog wat televisie gekeken.

Donderdag 7 augustus



Eigenlijk is dit alweer de laatste echte vakantiedag. We doen een uitgebreid ontbijt. Wim, Willy, Henk en Annie gaan weer even naar de geitjes, om te kijken of het geitje al bevallen is. Maar nee, dus weer geen beschuit met muisjes. We hebben de dieren wel brood gevoerd. En dus een lekkere wandeling gemaakt.

We drinken nog een kopje koffie op het terras, en dan stappen we in de bus naar

Uden. De laatste kadootjes kopen. Willy vindt een mooie blouse, en Henk en Wim een cd met Nederlandse muziek. Anja heeft een heel mooi prinsesse-kleurboek gekocht. Hans en zijn begeleider Henk zijn thuis gebleven. We drinken weer even wat op een terrasje en dan gaan we naar de boerderij terug. Henk en Hans zijn daar nog, die wachten op ons. Als verrassing krijgen we nog een ijsje, smullen!

Dan gaan we op pad voor de laatste keer uit eten! We gaan naar de Brouwketel, in Eschaten. Een gezellig restaurant met een heel aardige kok en serveerster. We hebben uitgebreid gegeten, soep vooraf, de meesten nemen een trio van vlees als hoofdgerecht, en natuurlijk nog een heerlijk toetje! Poeh, we zijn vast allemaal een paar kilo aangekomen!



Wim vond het zo gezellig en lekker dat hij de kok en de serveerster een kusje gaf toen we weer weggingen. Hans gaat vanavond al naar huis, zijn broer en zus komen hem ophalen.

Thuis weer koffie natuurlijk. En Annette geeft alle deelnemers een diploma, met een mooi woordje erbij! Iedereen is trots op z'n diploma, het was dan ook een heel leuke vakantie, allemaal aardige mensen, mooi weer en veel dingen gezien. Heel geslaagd!

Vrijdag 8 augustus

Helaas, helaas... deze ochtend moet alles een beetje snel: snel douchen, snel aankleden, koffers pakken, de boel opruimen. We nemen wel tijd om gezellig met z'n allen te ontbijten. De taxichauffeur van Anja is er al vroeg, Anja is bijna klaar... zo kan de chauffeur lekker een kopje koffie drinken.

Gisteren hadden we al afscheid genomen van Hans, nu zwaaien we Anja uit, die zit als een prinsesje voor in de taxi! Goede reis, en tot ziens!

Het lukt om alles op tijd netjes achter te laten en alle koffers en rolstoelen in de bus te krijgen. Op naar Veenendaal! Daar worden Henk en Willy opgehaald door hun familie, en die zijn ook netjes op tijd, of eigenlijk een beetje te vroeg, net als wij!

Dag Henk en Willy: tot de volgende keer!

De bus voelt al leeg: alleen Annie en Wim zitten nog achterin. We gaan op weg voor het laatste stukje: naar Tendens in Arnhem. Het is druk op de weg, even denken we dat we in een file komen, maar het valt mee. We komen op tijd bij Tendens aan.

De familie van Wim komt even later om hem op te halen. We kletsen nog even en dan nemen van afscheid van Wim: Dag Wim, het was heel gezellig met je!

Annie moet nog even wachten op haar taxi naar Ulft, maar ook die komt: Aju Annie, dank je wel voor je hulp bij het tafeldekken en opruimen!

Dank allemaal voor de gezellige vakantie en tot de volgende keer!

En nog wat leuke foto's



Hans en Annie



*De rollen zijn omgedraaid:
Henk laat zich rijden door Willy*



Stoer hé, die Henk!



Wie gaat er winnen?



DOEI!!!